

Kerstgroet 2018



Medisch Centrum Leeuwarden

Henri Dunantweg 2

8934 AD Leeuwarden

mcl
medisch centrum
leeuwarden

Wees niet bang

“Zij hielden vol trouwe de wacht”

Een bekend kerstlied zingt over herders, die in de nacht de wacht houden, ze waken samen. Herders zijn niet bang uitgevallen. Het is hun vak om bij nacht en ontij de schapen te bewaken. Gewapend met hun vuisten kunnen ze iedere bedreiging aan. Maar toch sidderen ze opeens van angst, tot uit het licht een stem komt “wees niet bang”.

Wie in het ziekenhuis ligt, weet hoe lang de nacht kan duren. Wakend wakker liggen in de nacht is vaak een bron van angst en bange hersenspinsels.

Gelukkig zijn er in het ziekenhuis meer mensen wakker, ze houden samen de wacht. Veel van hen werken op de achtergrond, ze analyseren uitslagen, ze vangen mensen op die met de ambulance aankomen of in het donker van de heel vroege ochtend maken ze alles schoon en klaar voor de dag die aan gaat breken.

Wie woelt in zijn ziekenhuisbed merkt vooral die ene wakende op, die 's nachts met een lichtje even kijkt, hoe het met je gaat. Even wordt het donker doorbroken, een klein signaal “wees niet bang”. Soms geeft die aandacht genoeg rust om daarna te kunnen slapen.

Waken als teken van trouwe zorg, waken als rust voor de slapeloze, waken als zekerheid van de morgen die komt, waken opdat wij kunnen slapen, waken als signaal “wees niet bang”.

Op Kerstmorgen in het donker wekken “kerstengelen” u met hun lichtje van “wees niet bang” en het hele jaar door zijn er trouwe en professionele krachten die samen de wacht houden opdat wie aandacht nodig heeft kan rusten, slapen, genezen.

We wensen u Goede Feestdagen en beloven een trouwe wacht, ook in 2019.

*Patrick Vink en Erica Bakkum
Raad van bestuur MCL*



Kerstgroet

De feestdagen, Kerstfeest, Oud en Nieuw, zijn anders dan anders. Zeker als je op deze dagen niet thuis, maar in het ziekenhuis bent. Door middel van deze groet willen we u, waar u ook bent, Licht en Vrede wensen.

We nodigen u, samen met familie of vrienden, van harte uit bij de oecumenische kerkdiensten. De vieringen vinden plaats in het auditorium van het MCL, op de eerste verdieping van het ziekenhuis bij de hoofdingang.

Zondag 23 december, vierde advent

10.15 uur oecumenische dienst van Schrift en Tafel
voorganger: pastor R.P.M. van Doremalen

Kerstavond 24 december

19.30 uur Kerstnachtdienst
voorganger: ds. R.B. Nijendijk-Crossen
m.m.v. MCL Cantorij

Zondag 30 december

10.15 uur oecumenische dienst van Woord en Gebed
voorganger: drs. J.W. Uringa

Op Kerstochtend 25 december komen “kerstengelen” u wekken.

In de loop van de morgen, vanaf kwart voor tien, speelt het Leger des Heils overal op de gangen en afdelingen en tot besluit rond 11.15 uur in de hal van het ziekenhuis.

Wanneer u bij de verpleging aangeeft, dat u de dienst wilt bijwonen, wordt u door vrijwilligers per bed of rolstoel vervoerd.

Met vriendelijke groeten,
de geestelijk verzorgers van MCL,

R.P.M. van Doremalen		R. Nijendijk-Crossen
J.W. Uringa		C. Bellers
R. Voogd		T. Hoekstra



Heilige herrie

Dacht jij dat de kerstnacht in Bethlehems stal
Zo heilig en stil was? Welnee, ben je mal!
Je hoort het geblaas van een stelletje schapen,
Een loeiende os die niet langer kan slapen.

Drie wijzen die knielen in ritselend stro,
Maria die snottert bij ieder kado.
Een balkende ezel, een groepje kamelen
Die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen.

Een lachende Jozef, een hoestende herder,
En zo kan ik hier nog wel eventjes verder.
Het is in die stal dus, dat had je gedacht,
Geen stille, maar wel een bijzondere nacht.

Want daar in het midden van al dat kabaal
Ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal
Het kindeke Jezus dat kraaiend van pret
De heilige herrie in gang heeft gezet.

Tekst

- *Christien Crouwel*
Met toestemming overgenomen uit Open Deur
opendeur@boekencentrum.nl

Afbeeldingen

- *Voorzijde: De aanbidding der koningen,*
Pieter Brueghel (II), 1590 - 1638
- *Linkerpagina: De aanbidding van de koningen, Jan Jansz*
Mostaert, ca. 1520 - ca. 1525
- *Rechterpagina: De aanbidding der herders, Pieter Bout,*
1668 - 1719
- *Alle afbeeldingen: www.rijksmuseum.nl*